

LACHEBEKKEN

MOPPEN en CARTOONS

kees de Boer



kluitman

Nur 219/IPP082101

Bisac JNF028020

© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXV Illustraties: Kees de Boer

Omslagontwerp: Kees de Boer

Opmaak binnenwerk: Studio L.E.O.

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

kluitman.nl

keesdeboer.com



Het is groen en het komt naar beneden.
Ra ra, wat is het?
Een slawine.

Twee vrienden zitten gezellig samen te picknicken. Op een gegeven moment is er nog maar één koekje over.
'Zal ik het doormidden breken?' vraagt de een.
Zegt de ander:
'Nee hoor, ik eet het zo wel op.'



Vader tegen z'n zoon:
'Ben je nog naar de tandarts geweest, jongen?'
'Ja, pa.'

Vader: 'En, heb je hard geschreeuwd?'
'Nee, pa.'

Vader: 'Ik ben trots op je. Je krijgt een euro van me.'
'Dank je wel, pa.'

Vader: 'Heeft het pijn gedaan?'
'Nee, pa.'

Vader: 'Nee? Hoe kwam dat?'
'De tandarts was niet thuis, pa.'

Een man heeft in zijn rechterhand twintig bananen en in zijn linkerhand veertig appels.
Wat heeft hij?
Grote handen!

Het is groen en je kunt ermee varen.
Ra ra, wat is het?
Een sperziebootje.



'Mama, mag ik pianospelen?' vraagt Pietje.
'Ga eerst je handen maar wassen,' zegt zijn moeder.
Pietje: 'Dat hoeft niet, ik speel toch alleen maar op de zwarte toetsen.'

Vraag: Waarom vallen herders tijdens hun werk vaak in slaap?
Antwoord: Omdat ze steeds schaapjes moeten tellen.

Opa: 'Wat wil je later worden als je groot bent, Jantje?'
'Nachtwaker, opa,' zegt Jantje.
Waarop zijn opa vraagt:
'Hoe kom je daar nu weer bij?'
Jantje: 'Dan hoef ik 's avonds lekker niet naar bed!'

Tegen welk eten doet geen mens aardig?
Een ijsje! Daar steekt iedereen zijn tong naar uit!

WIE DE BAL KAATST
KAN HEM TERUG
VERWACHTEN!



Een oude vrouw wordt door de brandweer gered uit een brandend huis. Ze moet via een ladder naar beneden klauteren. Boven aan de ladder zegt de brandweerman: 'Zo, omaatje, heel even op de tandjes bijten, hoor!' 'O, dan moet ik nog even naar binnen,' zegt de oude vrouw. 'Want mijn kunstgebit ligt nog op m'n nachtkastje.'



Bij een motorrace wordt het startschot afgevuurd. Iedereen rijdt weg, behalve één man. 'Waarom rijdt je niet weg?' vraagt de starter. 'Dat kan niet, want u hebt net mijn band lek geschoten!'

Waarom neemt een oen altijd een ladder mee naar de supermarkt? Voor de hoge prijzen.

Wat is rood en ligt op het strand?
Roodkrabje!



Jantje ging op vrijdag weg en hij kwam op vrijdag terug. Maar toch kwam hij op Maandag terug. Hoe kan dat? Zijn paard heet Maandag.



Het is wit en het staat in de hoek. Een stoute koelkast.

Jantje komt al voor de achtste keer bij de kassa van de bioscoop om een kaartje te kopen.

'Maar jongen, je hebt toch al een heleboel kaartjes gekocht?'

Jantje: 'Ja, maar er staat een man die steeds m'n kaartje verscheurt!'

Het is rood en wit en
het licht de hele dag?
Een Sihihinter
Klahahahaas!

Juf zegt tegen Joep:
'Hoeveel is zes min twee, Joep?'
Joep: 'Dat weet ik niet, juf!'
Juf: 'Stel nu dat er zes bananen op de fruitschaal liggen en je eet er twee op. Wat krijg je dan?'
Joep: 'Een draai om mijn oren, juf!'

Er staat een man voor een verkeerslicht dat op rood staat.

'Wat een prachtige kleur!' zegt de man. Dan springt het licht op groen.

'O, da's ook een mooie kleur!'

Daarna wordt het licht oranje.

'Prachtig!' zegt hij nu.

Na een tijdje springt het licht weer op rood.

'O, die heb ik al gezien, dus nu rij ik maar door!'



Alle kinderen van klas C moesten een opstel schrijven over hun bezoek aan de dierentuin. Liesje schreef: 'Ik zag in de dierentuin de luiste dieren ter wereld! We waren er om drie uur 's middags en de zebra's hadden hun pyjama nog aan!'

'Ik eis dat u die belediging terugneemt!' zegt een man.
'Ik neem anders nooit iets terug,' zegt een ander.
'O, zou u mij in dat geval 100 euro willen lenen?'

Een jongetje moet leren zwemmen. Als de badmeester hem eindelijk in het water heeft gekregen, begint het jongetje meteen te brullen: 'Ik wil eruit! Mijn zwembroek is niet waterdicht!'

'Ongelooflijk! Wat een droogte de laatste tijd,' zegt Ronald die met zijn vriend Sander door het bos loopt. 'Het is zelfs zo droog dat ik net twee bomen zag vechten om een hond!'

